



תיירות



נשים מטילות מסעות אמיתיים

קורה לך בלי שתביני מה זה. אפשר להגיד על הודו מיליון דברים שהיו נכונים ולא נכונים בו זמנית. יש שם קסם. הבנתי דברים, קיבלתי תשובות לשאלות שאפילו לא העזתי לשאול. החלטתי לחזור שוב עם קבוצת נשים, לא לסתם טיול, אלא למסע אמיתי בשבילים שונים שיכללו טיפולים איורודיים, טיולים רגליים בהרים, רכיבה על פילים, יוגה והיכרות עם אנשים מקומיים ומטיילים מכל העולם. חזרתי לארץ עם המון כוחות ואמונה שיהיה בסדר, ומהמקום הבטוח הזה - דברים באמת החלו לקרות."

מאז עברו כבר עשר שנים שבהן היא מוציאה קבוצות של נשים, בדרך כלל בנות 40-50 אבל לא רק: כבר היו לה בקבוצה אחת סבתא, כלה ושתי נכדות. המסעות בתנאים מפנקים במיוחד וכוללים בתי מלון ברמה גבוהה, תנאי נסיעה משופרים (רכבים נוחים במיוחד, טיסות פנימיות), טיול במקומות יפהפיים ואתרים ייחודיים, לצד מסע פנימי הכולל מפגשים עם מורים רוחניים, מוזיקאים, רקדנים, מטפלים, מרצים, מורי יוגה ואחרים.

לאחרונה החלה סויר בארגון מסעות ליעדים נוספים - נפאל, סרי לנקה, גיאורגיה, יוון ואפילו ישראל. לכל טיול היא בונה קונספט המותאם למשתתפות בקבוצה, בדרך כלל 25 נשים, אך לפעמים גם פחות. לכל קבוצה מתלווים מדריכה ישראלית שדוברת את שפת המקום, סוכן מקומי, רכבים נוחים במיוחד, נהגים מיומנים וכמובן סויר עצמה. היעדים נקבעים מראש אבל הדינמיקה שנוצרת יוצרת את החוויה. רק דבר אחד ודאי: אישה שמרשה לעצמה מסע כזה - חוזרת אחרת.

050-6575069, www.nashit.org

הודו. כנגד כל הסיכויים

רוני סויר נולדה בתל אביב, הייתה חברת קיבוץ בגליל והיום חיה ביפו ולוקחת איתה נשים "למסעות של קסם וגילוי עצמי", בעיקר להודו / הגרם

"דבר אחד ברור: אישה שמרשה לעצמה מסע כזה חוזרת בוודאות אישה אחרת"

וראג'סטן וחיפשתי מקום שבו אפשר ללמוד על רפואה איורודית (רפואה הודית העוסקת בניקוי רעלים מהגוף) ולהתנסות בטיפולים שונים. הבן שלי הגיע לביקור ונסענו יחד לדרום, לקארלה - ערש האיורודה. נשארתי שם ארבעה חודשים, ומצאתי בדיוק את מה שחיפשתי. משהו קרה לי שם.

יש משהו בהודו ובהתנהלות של ההודים שהוא הפוך לכל מה שאנחנו מכירים - ועדיין הכל מתנהל, כנגד כל הסיכויים. משהו

במשך שנים הייתה רוני סויר (60) מורה לחינוך מיוחד, בעלת תיאטרון לילדים וחברת קיבוץ כישור שבגליל. לפני עשור התפרק הקיבוץ ובמקביל התפרקו גם נישואיה, וסויר מצאה עצמה מול שוקת שבורה, תוהה מה הלאה. "האידיאולוגיה נסדקה, היינו צריכים לעזוב את המשק, החיים האישיים שלי השתנו ובפעם הראשונה בחיי לא ידעתי מה לעשות. חברה הציעה לי לנסוע להודו, ואני בתגובה שאלתי - 'ומה יהיה אחר כך?' היא ענתה לי: 'סעי להודו. כל התשובות שאת מחפשת יגיעו אליך שם, כשתחזרי כבר תדעי מה לעשות'."

והיא צדקה?

"ממש כך. במשך חודשיים טיילתי, הייתי בדלהי, דרמסאלה, רישיקש